

# Sri Lanka

## Globetrotterklubben - Templer, te og safari

### Rundrejse med dansk rejseleder

VEND

**13 dage** 3 nætter Sigiriya • 2 nætter Kandy • 2 nætter Nuwara Eliya • 1 nat Tissamaharama, Yala National Park • 2 nætter Unawatuna • Evt. forlængelse på stranden i Kalutara

UDREJSE	HJEMKOMST		
15. april 2019	27. april 2019	18.990	22.980
<b>INKL. FORLÆNGELSE I BERUWALA PÅ THE PALMS HOTEL</b>			
15. april 2019	30. april 2019	21.980	27.960

Pris pr. person

#### Alt dette er inkluderet i prisen:

- Fly København - Colombo - t/r via Doha
- Lufthavnsskatter og brændstoffillæg
- Dansk rejseleder
- Togrejse fra Kandy til Nuwara Eliya
- 10 nætter på gode turistklassehoteller
- Fuld pension (10 x morgenmad, 11 x frokost og 10 x middag)
- Alle transporter som nævnt i program
- Alle udflugter og entrées som nævnt i program
- Drikkepenge til guider og chauffører
- Bagagehåndtering i Sri Lanka
- Engelsktalende srilankansk guide
- Tillæg for ansvarsrisiko og sikkerhedsfond

#### Udflugter - inkluderet i prisen:

- Udflugt til Anuradhapura, og templet Atamastana
- Safari i Minneriya National Park, som er hjemsted for en stor flok elefanter
- Den imponerende fæstning Rock Fortress
- Oldtidsbyen Polonnaruwa
- Besøg hos en lokal træskærer
- Oksekære- og bådture på landet ved Hiriwadunna
- Golden Rock-templet, med en imponerende samling buddhastatuer i Dambulla
- Besøg i Matale Spice Garden
- Besøg i Temple of the Tooth, i templet er et stykke af Lord Buddhas tand
- Botanisk have i Peradeniya
- Togrejse gennem højlandet
- Byvandring i Nuwara Eliya
- Besøg i teplantage og tefabrik
- Safari i Yala National Park, som er landet mest kendte og næststørste
- Byrundtur i Galla



#### Ikke inkluderet:

- Gouda årsrejseforsikring inkl. sygeafbestillingsforsikring kr. 1.095 per person (over 70 år - tillæg på kr. 340). Tillæg for bagage kr. 220. Tillæg for afbestillingsværdi over kr. 30.000
- Gouda sygeafbestillingsforsikring uden køb af Gouda årsrejseforsikring - 6% af rejsens pris
- Visum til Sri Lanka 35 USD
- Personlige udgifter samt drikkevarer til maden
- Ekspeditionsgebyr på kr. 200 pr. ordre
- Hvalsafari i Mirissa pris ca. 40 EUR

**NB:** Vi justerer og forbedrer løbende vores rundrejser bl.a. på baggrund af tilbagemeldinger fra kunder og rejseledere. Det program, der fremgår af kataloget, kan derfor afvige fra det gældende program, som altid kan findes på [www.stjernegaard.dk](http://www.stjernegaard.dk).





## FORLÆNG MED TRE NÆTTER VED STRANDEN

Nyd nogle ekstra dage ved en af Sri Lankas smukke strande i det rolige Unawatuna, hvor I indlogeres på et dejligt hotel ned til stranden.

I deltager i udflugten og frokosten i Galle på dag 12, hvorefter I køres til stranden uden rejseleder. Der er sightseeing med engelsktalende guide i Colombo på hjemrejsedagen.

### Inkluderet i forlængelsen:

- 3 nætter på Calamander i Unawatuna inkl. halvpension
- Transport fra Galle til hotellet
- Transport fra hotellet til lufthavnen inkl. byrundtur i Colombo med engelsktalende guide



# Sri Lanka

## Globetrotterklubben

15. APRIL 2019



STJERNEGAARD  
verden er vidunderlig

# Sri Lanka - templer, te og safari

Rundrejse med dansk rejseleder - 13 dage

## AYUBOWAN - velkommen til Sri Lanka!

Sri Lanka ligger som en dråbeformet perle i Det Indiske Ocean lige syd for Indien, og oplevelserne venter da også som perler på en snor. På en rejse til Sri Lanka møder vi – ud over en nation af virkeligt venlige og imødekommende mennesker – 2000 år gammel historie med prægtige ruiner fra fortidens kongeriger og fra Buddhaens liv på øen og hele otte UNESCO-beskyttede steder på et meget lille område.

Vi møder duftende te- og krydderiplantager i højlandet og endeløse strande, der indbyder til afslapning under palmerne. Dyrelivet i Sri Lanka er i høj grad også en rejse værd: Vi møder elefanter, vandbøfler og smukke fugle i nationalparkerne, og langt inde i bushen gemmer leoparden sig for nysgerrige blikke. Ud for kysten lever store flokke af blåhvaler – dem har man store chancer for at se på en sejltur en tidlig morgen.

Vores rejse begynder i Sigiriya i det centrale Sri Lanka, som byder på en spektakulær UNESCO-beskyttet fæstning på toppen af en klippe og besøg i oldtidsbyen Anuradhapura, også UNESCO-beskyttet og et af verdens vigtigste buddhistiske pilgrimssteder. Vi skal på aftensafari blandt elefanter, og i højlandet, midt mellem te- og krydderiplantager, besøger vi Kandy – hjemsted for endnu et hit på buddhisternes top ti: Det UNESCO-beskyttede Temple of the Tooth, hvis største skat, som navnet antyder, er et stykke af Buddhaens tand.

Vi hopper på toget og kører gennem landskabet til et lille stykke England i byen Nuwara Eliya, hvor koloniherrerne opholdt sig, når det blev for varmt i Colombo, og ved Tissamaharama besøger vi landets mest berømte nationalpark, Yala. Vi tager på game drive i morgen-solen for at opleve elefantflokkene og andre betagende dyr.

Således mættet af oplevelser når vi frem til stranden ved Mirissa, hvor vi har et par dages afslapning, inden turen går hjemad igen. Det er naturligvis muligt at forlænge rejsen med nogle ekstra dage ved stranden. Frem til en eventuel forlængelse har I selskab af en dygtig rejseleder, som har stor indsigt i historien og den buddhistiske kultur og samtidig kan fortælle vidt og bredt om nutidens samfundsforhold.

Vi ønsker jer en god rejse.



Asger Domino, adm. direktør  
På vegne af teamet i Stjernegaard Rejser



I Sri Lanka sidder fiskerne på pæle og venter tålmodigt på dagens fangst.



Templerne i Sri Lanka er meget levende. Munke og novicer går tur mellem ruinerne.

## Ruten og nogle af højdepunkterne:

- Dag 1. Danmark - Sri Lanka.** Fly fra Københavns Lufthavn sidst på eftermiddagen.
- Dag 2. Colombo - Sigiriya.** Ankomst til Colombo om formiddagen og videre til Sigiriya, hvor vi tjekker ind på vores hotel og slapper af efter rejsen.
- Dag 3. Sigiriya, besøg ved Anuradhapuras templer og elefantsafari.** En dag spækket med UNESCO-verdensarv. Vi besøger Anuradhapuras otte hellige steder, som Buddha besøgte de tre gange, han var i Sri Lanka. Om aftenen safari i Minneriya National Park, som er kendt for sin store bestand af elefanter.
- Dag 4. Sigiriya, Rock Fortress og Polonnaruwa.** Mere UNESCO-verdensarv: Sigiriya Rock Fortress bygget i 400-tallet, som ligger spektakulært på toppen af en klippe midt i junglen - mulighed for at komme helt til tops. Polonnaruwa, landets hovedstad omkring det 12. århundrede.
- Dag 5. Sigiriya - Kandy med stop i Dambulla og Spice Garden.** I Dambulla besøger vi det største og bedst bevarede klippetempel i Sri Lanka. Inden vi ankommer til Kandy, går vi tur i en krydderiplantage, hvor vi får en introduktion til planter, som bruges i både madlavning og medicin. Besøg på smykkeværksted, der arbejder med Sri Lankas ædelstene.
- Dag 6. Kandy, Temple of the Tooth.** Med tuk-tuk rundt i Kandy og besøg i Temple of the Tooth, et af de helligste steder for buddhister i hele verden og endnu et stykke UNESCO-verdensarv.
- Dag 7. Kandy - Nuwara Eliya med tog.** Et par oplevelser mere i bl.a. Kandy's botaniske have, inden vi stiger på toget, hvor vi har førstepræparat til teplantager, eukalyptusskove, bjerge, vandfald og hyggelige landsbyer. Fremme i Nuwara Eliya tjekker vi ind på vores hotel.
- Dag 8. Nuwara Eliya, vandring i teplantage og byrundtur.** Let vandring i teplantage - Sri Lanka er verdens 3. største teproducent - og byrundtur i idylliske Nuwara Eliya, også kendt som Little England. Om eftermiddagen High Tea på byens fine hotel.
- Dag 9. Nuwara Eliya - Tissamaharama (Yala).** Videre til Yala nationalparken gennem smukt landskab og tjek ind på hotel.
- Dag 10. Tissamaharama med safari og videre til Mirissa.** Vi kører ud i nationalparken for at se dyrene vågne. Igen møder vi formentlig masser af elefanter og et meget varieret fugleliv. Herefter kører vi videre til Mirissa, hvor stranden venter os.
- Dag 11. Mirissa, afslapning.** En dag til egen disposition på stranden og med et dyp eller to i havet. Mulighed for at tage på hvalsafari tidligt om morgenen for at møde blåhvaler, som lever i stort tal ud for kysten (pris ca. 30 EUR).
- Dag 12. Mirissa - Galle - Colombo og hjemrejse.** Vi får en hel del ud af dagen med stop og byrundtur i Galle, som er præget af hollandsk kolonistil. Afskedsfrokost i Galle, inden vi kører videre til Colombo, Sri Lankas hovedstad, hvor vi ser byens seværdigheder og har lidt tid til evt. at købe en souvenir. Herefter videre til lufthavnen for at påbegynde hjemrejsen.
- Dag 13. Hjemkomst til Danmark.** Ankomst til Københavns Lufthavn tidligt om morgenen.
- FORLÆNGELSE PÅ STRANDEN (UDEN REJSELEDER)**
- Dag 12. Mirissa - Galle - Beruwala.** Sightseeing i Galle og frokost med hele gruppen, inden I uden rejseleder kører til Beruwala, hvor I indlogeres på stranden.
- Dag 13-14. Beruwala.** Et par skønne dage på stranden til at fordøje alle indtrykkene og nyde det tropiske klima.
- Dag 15. Beruwala - Colombo og hjemrejse.** I kører sammen med en engelsk guide til Colombo, Sri Lankas hovedstad, hvor I ser byens seværdigheder og har lidt tid til evt. at købe en souvenir. Herefter videre til lufthavnen for at påbegynde hjemrejsen.
- Dag 16. Hjemkomst til Danmark.**

Sigiriya - Kandy -

Nuwara Eliya -

Tissamaharama, Yala -

Mirissa, strandforlængelse



## ! Hvorfor vælge denne rejse?

- 2000-årig historie
- Spækket med UNESCO-arv
- Buddhistiske helligedomme
- Helpension
- To game drives
- Små grupper, 10-25 deltagere
- Mulighed for hvalsafari



### SPEKTAKULÆR UNESCO-VERDENSARV

Det lille land er spækket med både kultur- og naturverdensarv. Vi besøger en hel række steder, som er på UNESCOs liste over kulturarv, bl.a. Anurahapuaras otte hellige steder, Sigiriyas fæstning på toppen af en klippe, landets gamle hovedstad Polonnaruwa og klippetemplet ved Dambulla.

Det frodige højland omkring Kandy er også på listen over verdensnaturarv.



I midten: Den imponerende fæstning øverst på en klippe i Sigiriya. Vi går så langt op som vi orker.

Nederst: Vi møder formentlig mange hvidklædte pilgrimme på vores vej.

Anuradhapuras templer stammer helt fra 500-tallet f.Kr.

Øverst: Stemningsfuld UNESCO-verdensarv i Polonnaruwa

# Sri Lanka - templer, te og safari

13 dage

## Dag 1. Afrejse fra Danmark

Vores rejse begynder sidst på eftermiddagen i Københavns Lufthavn, hvor vi tager plads i flyet og indstiller os på en rejse henover natten.

## Dag 2. Ankomst Colombo og videre til Sigiriya

Vi ankommer til Sri Lankas hovedstad Colombo om formiddagen. Når vi er kommet igennem paskontrollen og har fået vores bagage, venter bussen på os for at køre os ca. 180 km ind midt i landet.

Vores bestemmelsessted er byen Sigiriya, som ligger omkring en dramatisk klippe, der skyder lodret op af det ellers flade landskab. Her har vi tre overnatninger og dermed en god og rolig begyndelse på vores eventyr.

Vi stopper undervejs for at spise frokost i Kurunegala og regner med at være fremme på hotellet sidst på eftermiddagen. Herefter har vi brug for at slappe af og få rejsen ud af kroppen, så vi mødes først igen til aftensmaden og måske en drink i baren.

## Dag 3. Sigiriya, paladser og templer i Anuradhapura og safari i Minneriya

I dag skal vi stifte bekendtskab med den første af en længere række seværdigheder, der er anerkendt af UNESCO som verdensarv. Vi kører lidt nord på til Anuradhapura grundlagt helt tilbage i 500-tallet f.Kr. Byen var fra omkring år 350 e.Kr og frem til 900-tallet hovedstad i et

singalesisk-buddhistisk rige men blev herefter forladt og efterhånden dækket af regnskoven.

De engelske koloniherrer genopdagede byen i begyndelsen af 1800-tallet, og de begyndte at udgrave et stort antal paladser og templer, som vi kan nyde synet af i dag. Blandt Anuradhapuras overflod af seværdigheder ligger der otte hellige steder (Atamastana), som Buddhaen besøgte på sine tre besøg i Sri Lanka.

Anuradhapura er derfor i dag et yndet pilgrimssted for både srilankanske og udenlandske buddhister, og nogle af stupaerne siges at indeholde relikvier fra Buddhaen selv. Den ældste stupa er Thuparama, som stammer helt tilbage fra år 200 f. Kr. og indeholder et stykke af Buddhaens kræveben.

Pilgrimmene klæder sig i hvidt og holder jævnligt ceremonier mellem templerne, så måske er vi heldige at være vidne til en af dem.

Vi ser bl.a. resterne af det såkaldte Bronzepalads, som består af 1600 stensøjler, der oprindeligt dannede underetagen af en 9-etagers høj bygning og dermed vidner om datidens solide håndværkertradition. Vi besøger også

verdens ældste kendte træ, et botræ, som er mere end 2000 år gammel, og som har haft særligt udpegede vogtere gennem alle tider. Det er naturligvis helligt, og også her vil vi formentlig se pilgrimme, der bringer offergaver til træet.

I løbet af eftermiddagen laver vi et scene-skift, og resten af dagen står nu i naturens og safariens tegn. Vi kører til Minneriya National Park, som især er kendt for sine store elefantflokk. Midt i parken ligger en stor kunstigt anlagt sø, Minneriya Tank, som stammer helt tilbage fra det 3. århundrede.

Søen tiltrækker elefanter fra hele den nordøstlige del af Sri Lanka, og til tider er flokke på op mod 200 elefanter samlet i parken, hvilket ikke ses noget andet sted i verden. Vi kan dog ikke forvente at se helt så store flokke på den årstid, hvor vi besøger parken, men mindre kan også gøre det.

Vi tager plads i 4-hjulstrækkere og kører ud i den 89 km<sup>2</sup> store park. Ud over elefanter kan vi forvente at se en lang række vadefugle, forskellige hjorte, aber, bøfler og måske endda en krokodille. Hvis vi tilsmiles ekstraordinært af heldet, kan vi se en leopard – de viser sig sjældent, men de er der!

”

Pilgrimmene klæder sig i hvidt og holder jævnligt ceremonier mellem templerne, så måske er vi heldige at være vidne til en af dem



I Dambulla besøger vi det UNESCO-beskyttede klippetempel, som rummer fantastiske samlinger af buddhastatuer og smukke vægmalerier.

# Sri Lanka - templer, te og safari

## 13 dage

Vi er tilbage på vores hotel i Sigiriya først på aftenen, og vi spiser middag sammen på hotellet.

### Dag 4. Sigiriya, Rock Fortress og Polonnaruwa

Sigiriya byder på et stykke enestående UNESCO-verdensarv, som anses for at være et af landets mest spektakulære syn: en fæstning bygget i år 477 på toppen af en 200 meter høj klippe.

Selve toppen er vanskelig, men ikke umulig, at nå, og man går med så langt op, som man orker. Belønningen er en pragtfuld udsigt over området.

Ved foden af klippen ser vi rester af paladser og templer i smukke haveanlæg, som er nogle af de ældste anlagte haver i Asien.

Herefter skal vi opleve landlig idyl, og vi tager plads i en oruwa – en traditionel bådtype, som ses overalt i Sri Lanka. Vi sejler ud mellem tusindvis af smukke lotusblomster, til vi når frem til en landsby, hvor vi spiser en lokal frokost.

Med fyldte maver sejler vi tilbage igen for at køre videre til dagens andet højdepunkt, oldtidsbyen Polonnaruwa, som var kongelig residensby fra ca. år 700 til år 1200. Det er vel

overflødig at nævne det, men byen er selvfølgelig på UNESCOs liste over verdensarv.

Vi går tur mellem velbevarede ruiner af templer, paladser og rigtigt mange smukke siddende, liggende og stående buddhastatuer fra svundne tider, hvor området var landets religiøse og handelsmæssige centrum.

Byen er også kendt for sit kunstvandingsystem, som var meget raffineret for sin tid, og som stadig er i brug. Det var kunstvandingen og dermed et driftigt landbrug, der sikrede byens økonomi. En af byens konger byggede således 156 dæmninger og en lang række kanaler.

På vej tilbage til Sigiriya besøger vi et værksted, som fremstiller traditionelt træskærerarbejde. Om aftenen spiser vi igen middag sammen på hotellet.

### Dag 5. Sigiriya – Kandy med stop i Dambulla

Efter morgenmaden tjekker vi ud fra hotellet og kører til et af Sri Lankas smukkeste templer, det UNESCO-beskyttede Golden Rock-temple i Dambulla, som har en imponerende samling af

buddhastatuer i alle afskygninger gemt i mægtige klippehuler. Vi ser de vigtigste af de i alt 80 huler og møder bl.a. en 14 meter lang liggende Buddha og mange smukke vægmalerier. De mørke huler oplyses sparsomt men smukt.

Inden vi når frem til Kandy, besøger vi Matale Spice Garden, hvor vi spiser frokost og går en tur. Her introduceres vi til en række af de krydderier, der dyrkes i Sri Lankas behagelige klima. Det var portugiserne, som kom til det daværende Ceylon i det 16. århundrede og satte dyrkningen af og ikke mindst handlen med krydderier i system.

Vi er fremme i Kandy i løbet af eftermiddagen, og inden vi tjekker ind på vores hotel, skal vi besøge et værksted, som fremstiller smykker af forskellige smukke ædelstene, som Sri Lanka er meget rig på.

Landet har store forekomster af bl.a. safirer og rubiner, men også mindre kostbare stene som amatyst og topas og ikke mindst månestein, som er helt særlig for Sri Lanka. Her er en ideel mulighed for shoppe en unik souvenir til rimelige priser. Efter tjek-ind spiser vi middag sammen på hotellet.



Vi ser de vigtigste af de ialt 80 huler og møder bl.a. en 14 meter lang liggende buddha og mange smukke vægmalerier

### ! DEN HELLIGE BY KANDY OG TEMPLE OF THE TOOTH

Kandy er et helligt sted for buddhister og var den sidste hovedstad for Sinhala-kongerne, under hvis styre dinahala-kulturen blomstrede i mere end 2.500 år. Det smukke Temple of the Tooth ligger idyllisk ved bredden af byens store sø. Vi besøger templet med de syv skriner, som indeholder relikviet - en af Buddhaens tænder.



Temple of the Tooth i Kandy er en af Sri Lankas allerstørste seværdigheder og et pilgrimssted for millioner buddhister.





## REJSENS SAFARIOPLEVELSER

Vi har to game drives på vores tur, en aftenur i Minneriya og en morgentur i Yala National Park, hvor vi kører ud i jeeps for at møde landets fauna. Sri Lanka er kendt for sine store elefantflokkede, og chancerne for at se dem er virkelig gode.

Krokodiller, den søde læbebjørn, og naturligvis aber lever også i stort tal i nationalparkerne, og er vi meget heldige, ser vi en leopard.





## NATURENS VIDUNDERE

Vi har naturligvis lagt nogle åndehuller ind mellem de mange kulturelle oplevelser. Omkring Kandy tager vi på let vandring gennem teplantager og krydderihaver.

Vi kører med toget gennem små landsbyer og idylliske skove til Sri Lankas te-hovedstad Nuwara Eliya, hvor vi besøger en teplantage og smager en god kop te.



*Te af en af Sri Lankas vigtigste afgrøder. Vi besøger en teplantage og får smagsprøver på rigtig god te.*

# Sri Lanka - templer, te og safari

13 dage

## Dag 6. Kandy, byrundtur med tuk-tuk og Temple of the Tooth

Kandy var Sri Lankas hovedstad i det singalesiske kongedømme fra 1300-tallet og frem til 1815, hvor byen som den sidste bastion måtte give efter for britisk kolonisering.

Byens indbyggere føler sig stadig meget stolte over deres kongelige herkomst og er muligvis en smule overlegne i forhold til resten af landet. Vi kan dog ikke forvente andet end venlighed, hvor vi kommer frem.

Vi kører en fornøjelig tur ud i byen i tuk-tuk, først til et udsigtspunkt, hvor vi kan orientere os, og derefter rundt til byens seværdigheder.

Højdepunktet er naturligvis det UNESCO-beskyttede Sri Dalada Maligawa, også kendt som Tandens Tempel, der ligger ved bredden af Kandys kunstigt anlagte sø. Det oprindelige tempel blev bygget i 1600-tallet som en del af det kongelige palads og er i øvrigt et vigtigt pilgrimssted for buddhister fra hele verden.

Det er en stor oplevelse at gå rundt i tempellets overdådigt dekorerede gange og sale, som indeholder kostbare gaver doneret af bl.a. japanske og thailandske buddhister. Centralt i templet, under et forgyldt tag, ligger selve det kammer, hvor det hellige relikvie, et stykke

af Buddhaens tand, ligger godt beskyttet i syv ædelstensbelagte skrin. Det siges, at tanden blev snuppet fra Buddhaens ligbrænding i Indien i år 483 før vor tidsregning og smuglet til Sri Lanka.

Efter templet går vi en tur i byen og spiser frokost sammen, og resten af dagen er til fri disposition – man kan eventuelt slappe af ved hotellets pool.

Om aftenen er det muligt mod tilkøb at se et danse- og trommestue bygget op omkring singalesisk kultur med smukke kostumer, ild og andre effekter. Rejselederen koordinerer denne ekstra udflugt i løbet af rundturen.

## Dag 7. Kandys botaniske have og med tog mod Nuwara Eliya, landets te-hovedstad

I dag skal vi besøge Kandys botaniske have, som i sin tid kun var åben for den kongelige familie, men i dag er den et yndet udflugtssted for især unge kærestepar.

Det forholdsvis kølige klima her i højlandet er perfekt til en botanisk have, og den har da også en stor samling på over 300 arter

af orkideer, imponerende høje palmer og interessante krydderier og planter, der også anvendes som lægemidler.

Herefter rejser vi videre mod syd, og første del af dagens rute frem til Nanu Oya tilbagelægges med tog. Vi tager plads i kupeen og nyder en bumletur gennem højlandet. Toget kører langs bjergsiden, og vi har udsigt først til teplantager og små landsbyer og sidenhen til eukalyptusskove og vandfald.

Vi er fremme i Nuwara Eliya, også kendt som Sri Lankas te-hovedstad, i løbet af eftermiddagen, og herefter slapper vi af på vores dejlige hotel.

## Dag 8. Nuwara Eliya, vandring i teplantage og rundt i byen

Dagen begynder tidligt med en let vandretur i morgendisken, mens fuglene vågner, og solens første stråler sender et gyldent lys ud over det bakkede landskab, som naturligvis er beplantet med tebuske. Vi går en times tid og samler appetit til morgenmaden, som vi efterfølgende indtager på hotellet.

”

Kandy var Sri Lankas hovedstad i det singalesiske kongedømme fra 1300-tallet og frem til 1815



Vi kører med nationalkøretøjet tuk tuk rundt til Kandys seværdigheder.

# Sri Lanka - templer, te og safari

13 dage

Herefter skal vi besøge Pedro Tea Estate. Sri Lanka er verdens 3. største producent af te, og teen spiller selvsagt en uhyre vigtig rolle i landets økonomi. Man regner med, at teproduktion og -salg beskæftiger over 1 mio. mennesker.

Det er højlandets forholdsvis kølige temperaturer og luftfugtigheden, der gør området omkring Nuwara Eliya velegnet til teproduktion.

Englænderne introducerede tedyrkningen i Sri Lanka i 1800-tallet, og de importerede i den anledning tusindvis af tamiller fra Sydindien til at udføre det hårde arbejde i markerne. Vi får en indføring i processen fra jord til bord, og mon ikke også vi bliver budt på en smagsprøve af produktionen.

Efter frokost, som indtages tilbage på vores hotel, går vi en tur i Nuwara Eliya og indsnuser

engelsk landsbystemning mellem de hyggelige huse og velfriserede haver. Byen er kendt som Lille England, fordi den i kolonitiden fungerede som en såkaldt hill station, som man tog op til, når det blev for varmt i Colombo.

Dagens program slutter med traditionel engelsk High Tea på byens fine gamle Grand Hotel. Her kan vi stritte med lillefingeren, mens vi sipper te og spiser agurkesandwich, scones med flødeskum og andet godt.

## Dag 9. Nuwara Eliya - Tissamaharama ved Yala National Park

I dag går turen ad margueritrueten til Tissamaharama ved den store Yala National Park, hvor spændende dyreoplevelser venter os. Det er en god ide at gå tidligt i seng, da vi skal tidligt op for at køre på game drive i nationalparken.

## Dag 10. Yala National Park, game drive og videre til Mirissa ved kysten

Vi bliver vækket, mens det stadig er mørkt, og får en madpakke med fra hotellet, som vi indtager sammen med en kop kaffe eller te i jeepen. Vi kører nu på game drive ud i den sprøde og kølige morgenluft for at se dyrene stå op.

Nationalparken er omkring 1.200 km<sup>2</sup> stor og består af udstrakte skovområder og græsarealer. I det område af parken, som vi besøger, kan vi bl.a. møde elefanter, som der er omkring 300 af, og den søde læbebjørn (Baloo fra Junglebogen). Der er også mange krokodiller, bøfler, sambarhjørte, påfugle i al deres pragt og masser af aber, der svinger sig i trækroneerne.

Er vi ualmindeligt heldige, så ser vi en leopard! Der menes at være 25 af dem i den del af parken, som vi besøger, og de viser sig mest fra februar til juli. Faktisk regnes parken for at være et af de steder i verden, hvor der er størst chance for at se en leopard.

”

**Sri Lanka er verdens 3. største producent af te og teen spiller selvsagt en uhyre vigtig rolle i landets økonomi**



Fyrtårnet i Galle var et vigtigt pejlemærke for søfarerne i kolonitiden. Galle var landets vigtigste havneby i 1700-tallet og et vigtigt stoppested for skibe, der sejlede mellem Europa og Asien.

# På denne rundrejse er alle måltider inkluderet i prisen !

Efter et par timer eller tre i nationalparken går turen ud mod kysten. Vi spiser frokost på vejen, inden vi indlogerer os på vores hotel på stranden. Det er nu blevet tid til at sænke tempoet og fordøje de mange oplevelser.

## Dag 11. Mirissa, evt. hvalsafari

Hele dagen er til fri disposition på stranden. Palmerne hænger dovent ud over stranden, og liggestolen eller hængekøjen er klar til dem, der har lyst til at nyde solen eller læse en god bog i skyggen.

Har man mod på flere oplevelser, så er en hvalsafari et rigtigt godt bud her. Mirissa er kendt som det bedste sted i Sri Lanka til at spotte blåhvaler, og det er muligt at tilkøbe en tur ud på havet for at møde dette verdens største pattedyr. Turen koster ca. 30 EUR og købes hos rejselederen.

En blåhval kan blive op til 30 meter lang og veje 170 tons. Det bedste tidspunkt at se dem er fra december til april, og de svømmer oftest alene, medmindre hunnen har

unger. Som en bonus på en blåhvalsafari er der gode chancer for også at se de mindre kaskelothvaler, og delfinerne er aldrig langt væk i dette farvand.

## Dag 12. Mirissa - Galle - Colombo og hjemrejse

Vi står op og spiser en sidste morgenmad ved havet. Herefter tjekker vi ud fra hotellet og tager plads i bussen. Vi har to stop, inden vi når frem til lufthavnen.

Første stop er i Galle på sydvestkysten, en fin by som er præget af både en umiskendelig asiatisk atmosfære og af de portugisiske og hollandske koloniherrer, som herskede her fra det 16. århundrede og fremad.

Byens fort, som hollænderne byggede i 1663, er udråbt til UNESCO-verdensarv. På grund af

dette fort var Galle i det 17. århundrede Sri Lankas vigtigste havneby og et vigtigt stoppested for skibe, der sejlede mellem Europa og Asien.

Vi spiser en afskedsfrokost sammen i Galle og vinker herefter farvel til dem, der har valgt at forlænge rejsen med nogle dage ved stranden i Beruwala.

Næste stop er i hovedstaden Colombo. Også denne by har et fint fort og en del andre smukke levn fra kolonitiden. Vi ser byens højdepunkter på en byrundtur og har også tid på egen hånd til souvenirshopping og måske en sidste kølig drink eller en kop kaffe på en fortovscafe.

Herefter kører vi mod lufthavnen og tjekker ind på flyet tilbage mod Danmark.

## Dag 13. Ankomst til Danmark

”

Har I mod på flere oplevelser, så er en hvalsafari et rigtig godt bud her. Mirissa er kendt som det bedste sted i Sri Lanka til at spotte blåhvaler



## ! FORLÆNG MED TRE EKSTRA NÆTTER VED STRANDEN

Nyd nogle ekstra dage ved en af Sri Lankas primære feriedestinationer, den livlige Beruwala-strand, hvor I indlogeres på et dejligt hotel direkte på stranden.

I deltager i udflugten og frokosten i Galle på dag 12, hvorefter I køres til stranden uden rejseleder. Der er sightseeing med engelsktalende guide i Colombo på hjemrejsedagen.

*De eventyrlystne har mulighed for at tage på hvalsafari på vores fridag i Mirissa. Chancerne for at se blåhvaler er meget høje.*



*Vi slapper af ved stranden i Mirissa efter de mange oplevelser rundt i landet.*